

Dader

De twee vorige diensten waarin ik voor mocht gaan hebben we twee gedeeltes uit Jesaja doorgenomen twee keer uit het oude testament en twee keer ging het over het volk Israël wat voor de vorm de Heere diende maar het af liet weten als het om de zorg voor hun naaste ging. Best wel harde woorden die mij en jou aanspraken op onze levensstijl op de Bijbelse levensstijl. Na deze toch wel harde woorden ben ik op zoek gegaan naar wat "lievere" woorden, en ik dacht aan een stukje tekst uit het evangelie zoals Johannes het beschrijft in het vierde hoofdstuk..... God is liefde..... en zo kwam ik terecht in de brieven van Johannes die achter in het nieuwe testament staan. En na wat doorlezen bleef ik steken op het gedeelte uit de brief van Jakobus wat net voorgelezen is boven dit stukje tekst staat in mijn bijbel... Horen en doen.... Horen en doen....

Horen.... Doen.....Dader

En dat woord DADER staat boven deze preek..... en voor ik met jullie over dit woord wil nadenken stel ik eerst een vraag..., een vraag waar ik zelf ook even over nagedacht hebt. Dader is dat een positief of een negatief woord..... Voordat iedereen zijn of haar vinger opsteekt lees ik jullie voor wat Wikipedia de encyclopedie op internet er van zegt: De **dader** of **pleger** van een misdrijf of andere verwerpelijke daad is de persoon die de daad heeft uitgevoerd. De letterlijke betekenis van het woord is "degene die iets gedaan heeft", maar in de praktijk wordt het woord alleen voor slechte daden gebruikt tot zover Wikipedia.....

Niet echt een positief woord dus in ons dagelijkse taalgebruik hoewel we de letterlijke betekenis prima kunnen gebruiken.... Dader betekend namelijk: degene die iets gedaan heeft....

Dader is voor mij een woord wat met vingerafdruk en DNA te maken heeft, zomaar twee unieke kenmerken van jou en mij, naast dat je vingerafdruk en je DNA uniek en alleen van jou zijn blijven ze ook nog eens overal achter.... Niet heel erg opvallend

vaak moet je er naar zoeken en heb je hulpmiddelen nodig om ze te zien en herkennen.... Deze unieke eigenschappen van ons kom ik straks nog even op terug.

Een mooi begin van het bijbel gedeelte van vandaag, zo dan mijn geliefde broeders.... in de Nieuwe bijbel vertaling lezen we geliefde broeders en zusters en wat mij betreft spreek ik graag iedereen aan dus, geliefde zusters en broeders. Geliefde een woord dat je misschien niet zo vaak in je mond neemt....., vandaag mag ik jullie zo aanspreken en doe het nog maar eens..... geliefde zusters en broeders..... het gaat vanmorgen niet alleen om wat je gelooft. Het gaat ook om wat je doet. Hoe je leeft, hoe jouw leven ingericht is..... Een dader van het woord is iemand die iets gedaan heeft..... Én een dader van het woord is ook iemand die *niet* doet, iemand die dingen laat.....

Meteen in het eerste vers wat wij gelezen hebben vers 19 lezen we al wat tips voor de dader.... haastig om te horen en traag om te spreken en we lezen zelfs traag tot toorn. Jakobus wil hier mee zeggen wat wij zeggen met het spreekwoord spreken is zilver.... zwijgen is goud.... Laten we niet te snel oordelen en reageren maar eerst eens luisteren..... voor mij al meteen een lastig onderwerp, luisteren en vooral iemand uit laten spreken is niet echt mijn sterkste kant....Vrijdag middag zat ik met een collega na te praten over onze werk week en toen kwam het ook te sprake hij vertelde, soms schiet ik nogal uit mijn slof en zeg ik dingen die ik eigenlijk helemaal niet zeggen wil.....niet alleen lastig voor mij maar dus ook lastig voor hem en misschien ook wel lastig voor jou soms helpt het om tot tien te tellen..... Traag tot toorn gaat de ene keer beter dan de andere keer boos worden gebeurt vooral als het allemaal niet lekker loop soms door teveel stres of andere zaken die je niet in de hand hebt zoals ik net vertelde uit de slof schieten.....maar ook toorn... woede..... boosheid.... Drift.... Is niet rechtvaardig het is niet goed in Gods ogen. Vers 21 spreekt over zachtmoedigheid... vriendelijk..... aangenaam..... een mooi woord dat zacht-moedig twee woorden die als je ze omdraai misschien wel de kern van dit Bijbelgedeelte vormen, Is het niet zo dat we

moed....nodig hebben om zacht..... te zijn. We hebben moed nodig om vuil, om slechtheid weg te doen. Als we bij Krusada in de greenhouses nieuwe gewassen willen zaaien gebruiken we goede zachte potgrond want harde droge grond kun je niet gebruiken om te zaaien. Zo is het ook met het woord van God, jouw zachtmoedigheid is als zachte grond voor Gods woord.....We hebben moed nodig om zacht te zijn.....je hebt moed nodig om een dader te zijn..... daar staat het in vers 22 wees een dader.....en wat het inhoud om een dader te zijn lezen we in het resterende gedeelte van de tekst. Dader zijn en niet alleen hoorder klinkt heel eenvoudig maar is misschien nog best wel moeilijk.... In vers 23 en 24 gaat het over iemand die in de spiegel kijkt en ziet hoe hij er uitziet maar dat meteen weer vergeet.... en dit vind ik best een lastig stukje om uit te leggen, ik heb gezocht maar weinig uitleg gevonden van deze twee verzen. Toch doe ik een poging, en neem daarom vers 25 er ook bij, in vers 22 lezen we over iemand die in de spiegel kijkt, in vers 25 lezen we, hij echter die zich in de volmaakte wet verdiept die vind vrijheid in die wet als je luister naar de wet ben je een hoorder als je er mee aan de slag gaat een dader..... zou het in de spiegel kijken en je in de wet verdiepen niet het zelfde kunnen betekenen? Eens even rustig in de spiegel kijken en dan het leven wat je leeft naast Gods wet legt en jezelf dan afvragen ben ik een dader..... In vers 26 word nog eens herhaald wat we in vers 19 ook al gelezen hebben onze tong in toom houden is dus erg belangrijk wat zeg ik.... en vooral wat zeg ik niet....., word de ander er beter van als ik over hem of haar praat of niet...., vraag je dat maar eens af. Jakobus rond dit eerste hoofdstuk heel praktisch af.... Ook hij legt de nadruk op de zorg voor de weduwen en de wezen.... In die tijd een bevolkingsgroep die het heel zwaar had die vaak moesten bedelen om aan eten te komen. Net als nu nog steeds het geval is op vaal plaatsen armoede, honger er zijn niet voor niets voedselbanken en zoals je waarschijnlijk wel weet is er ook een op Bonaire, armoede is overal ook dat weet je. Als het daarbij blijft dan ben je een hoorder.... De vraag die je dus aan je zelf of aan de gene die naast je zit mag stellen wat doe ik wat doen wij er aan, zijn wij daders....

Ik kan me voorstellen dat je nu denkt gaat het nu alweer over wat ik moet doen....., alsof we met goede werken een plekje in de hemel kunnen verdienen..... nee echt niet dat zou wel het laatste zijn wat ik je mee wil geven. We hebben de tien geboden gelezen en wat mij daarin opviel is dit.....God komt naar ons toe.... in de tien geboden Hij zegt, Ik ben de Heer uw God.... Hij wil jouw God zijn daarom stuurde hij Zijn Zoon naar de aarde Zijn Zoon onze zaligmaker.... en iedereen die in Hem, in Jezus geloofd zal zalig worden daar draait het om.... geloven dat Jezus ook voor jouw zonden gestorven is.... geloven dat de Heilige Geest ook jou wil leiden.... Geloven dat God in Zijn wet naar jou toekomt omdat hij ook jou als een geliefd kind ziet Ken je Hem al Hij ziet naar jou uit keer je naar hem toe blijf of word hoorder en dader....

Mag ik een dader aandacht geven....Misschien moeten we ons die vraag gewoon maar eens stellen....., de meeste van ons kennen televisie programma's zoal wie is de mol en wie is de chef... daarom een tip voor NOS hier op Bonaire, Wie is een dader.... Niet zozeer om mensen die goede daden doen te verheerlijken maar om aan de televisie kijkers te laten zien dat we heel eenvoudig en heel dichtbij mensen kunnen en mogen helpen.

Op deze manier kun je het DNA en de vingerafdruk van een christen herkennen, zo zijn we weer terug bij het begin van deze preek waar het ging over dader, DNA en vingerafdruk unieke kenmerken van jou en van mij die we mogen laten zien daar zijn we daders voor.

Ik eindig vanmorgen met een klein stukje uitleg wat ik gelezen heb in de jongerenbijbel van mijn dochter, Geloven is doen staat er boven....

Het gaat niet alleen om wat je gelooft. Het gaat ook om wat je doet. Hoe je leeft. Een dader van het woord is iemand, die leeft zoals God dat bedoelt. Die de geboden van God in praktijk brengt. Bijvoorbeeld door aandacht te geven aan mensen, die het moeilijk hebben.