

KERKBODE

**KONGREGASHON PROTESTANT UNI BONAIRE
VERENIGDE PROTESTANTSE GEMEENTE BONAIRE**

**NUMMER 22
VIERDE KWARTAAL 2016**

VERSCHIJNINGSDATUM 25 SEPTEMBER 2016



GEMEENTEBLAD VAN DE VPG B TE RINCON EN KRALENDIJK

INHOUD

	<i>pag</i>
Contactgegevens VPGB	2
Erediensten derde kwartaal 2016	3
Activiteitenagenda derde kwartaal 2016	4
Bijbelleesrooster oktober en november	5
Meditatie dominee Johannes de Roo	6
Condoleance Jaap, Lizanne en Willem Kos	9
Bericht over de familie Kos-Garcia	11
Herderlijke zorg – Tranen	12
Van de kerkenraadstafel	15
Interview met Carla Hay	18
Herderlijke zorg – Ziekenhuis	20
Hervormingsdag	22
Muziekfeest op zondag 2 oktober	23
Ingezonden: Lubida Bonaire, nunka nos por!	25
Zondag Christus Koning	27
Afsluiting kerkelijk jaar	28
Voor de kinderen: DAVID WIL DE TEMPEL BOUWEN	30
Ingezonden: geloofsbelijdenis van Huub Oosterhuis	33
Inspirerende verhalen voor jong en oud...	34
Kerkelijk jaar: Hervormingsdag	37
Ingezonden: Geroepen om discipel te zijn	39
Belijdenis – catechese	40
Poster concert	42
Voor de kinderen: kleurplaat	43
Colofon	44

CONTACTGEGEVENS VPGB

KERKGEBOUWEN

Rincon Kaya C.D. Crestian
uur gezamenlijke dienst)
Kralendijk Plasa Wilhelmina

eredienst zondag 8.30 uur (9.00

eredienst zondag 10.00 uur



PREDIKANT

ds. Johannes de Roo

Kaminda Essequibo 16

tel 7176413

KERKENRAADSLEDEN

Désirée Coffie (praeses, ouderling)
daisycoffie@hotmail.com

Kaya Dialma 19

tel 7003316

Mary Tjin-Asjoe (scriba, ouderling)
marytjin@gmail.com

Kaya Korona 91

tel +599-9-5273292

Sapphira Coffie (quaestor, ouderling)
sapphiracoffie@hotmail.com

Kaya Den Bosch 4

tel 7017994

Ifna Abreu-Thode (diaken)
ifna1@hotmail.com

Kaya Sirena 5

tel +599-9-5100513

Glenda Pourier-Loo (diaken)
glendaloo@hotmail.com

Kaya J.R. Dominico Herrera 4

tel 7860716

Soila Winklaar (diaken)

Kaminda Tras Di Montana

tel 7002472

Renata Domacassé (ouderling)
rdomacasse@hotmail.com

Kaya Mars 8

tel +599-9-5164252 /
7964252

Danuta de Jong (ouderling)
danutadejong@hotmail.com

Kaya Chi ku Cha 16

tel 7820827

Conny Ferreira (diaken)
conny_ferreira@hotmail.com

Amboina 62

tel 7008254

VERTEGENWOORDIGER VPGB IN EUROPESE DEEL VAN NEDERLAND

Guido Wiersma, gkwiersma@gmail.com

WEBSITE

www.protestantsegemeentebonaire.com

EREDIENSTEN VIERDE KWARTAAL 2016

zondag 2 oktober	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 9 oktober	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 16 oktober	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 23 oktober	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 30 oktober <i>Hervormingsdag Viering Heilig Avondmaal</i>	10.00 uur Kralendijk <i>gezamenlijke dienst</i>	ds. Jaap Luinstra
zondag 6 november	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 13 november	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 20 november <i>Afsluiting kerkelijk jaar</i>	10.00 uur Kralendijk <i>gezamenlijke dienst</i>	ds. Jaap Luinstra
zondag 27 november <i>Adventszondag 1</i>	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 4 december <i>Adventszondag 2</i>	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo <i>nog niet bekend</i>
zondag 11 december <i>Adventszondag 3</i>	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	<i>nog niet bekend nog niet bekend</i>
zondag 18 december <i>Adventszondag 4</i>	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
Dinsdag 20 december <i>Huwelijksinzeging A&S Raphaela</i>	19.20 uur Kralendijk	ds. J. de Roo
zaterdag 24 december <i>Kerstnacht mis</i>	23.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo
zondag 25 december <i>Kerstdag mis</i>	09.00 uur Rincon	ds. J. de Roo

zaterdag 31 december <i>Afsluiting 2016</i> <i>Huwelijksinzeging Conny Ferreira & B.R. Pop</i>	19.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo
zondag 1 januari <i>Nieuwjaarsdienst</i>	09.00 uur Rincon	ds. J. de Roo
zondag 8 januari	08.30 uur Rincon 10.00 uur Kralendijk	ds. J. de Roo ds. J. de Roo
zondag 15 januari <i>Afscheid ds. De Roo</i>	10.00 uur Kralendijk <i>gezamenlijke dienst</i>	ds. J. de Roo

ACTIVITEITENAGENDA VIERDE KWARTAAL 2016

Reguliere activiteiten

Onderstaande activiteiten vinden in principe iedere week plaats. In de liturgie van de zondagse erediensten vind u de exacte gegevens van de activiteiten voor die week.

maandagen	19.45 uur	Kooroefening	kerk Kralendijk
1 ^e en 3 ^e zaterdag			
van de maand	16.00 uur	Jeugdclub	kerk Kralendijk

HERVORMINGSDAG

Hervormingsdag zal op Bonaire op 30 oktober 2016 herdacht worden in een gezamenlijke eredienst, in de Kèrk'i Playa. Bij deze bent U allen van harte uitgenodigd en welkom om deze dienst bij te wonen.

KOPIJ VOLGENDE EDITIE KERKBODE

Het volgende nummer van de Kerkbode (nummer 23) verschijnt op zondag 27 november 2016. Kopij graag uiterlijk maandag 14 november 2016 aanleveren bij Désirée Coffie (daisycoffie@hotmail.com) en Marga Buys (marga.buys@gmail.com).

BIJBELLEESROOSTER OKTOBER EN NOVEMBER 2016

	Oktober 2016	November 2016
1	Lucas 16:19-31 Kloof	Genesis 41:37-52 Allerheiligen
2	Lucas 17:1-10 Vergeven en geloven	Psalm 40 Gered van de dood
3	Genesis 31:1-16 Voorbereidingen voor de reis	Genesis 41:53-42:17 Ontmoeting
4	Genesis 31:17-35 Verwijten over en weer	Genesis 42:18-38 Bewijs gevraagd
5	Genesis 31:36-32:1 Betekenisvolle stenen	Genesis 43:1-25 Onverwachte wending
6	Genesis 32:2-22 Zeg het met dieren ...	Genesis 43:26-44:13 Bekerfinale
7	Genesis 32:23-33 Nachtelijk gevecht	Genesis 44:14-34 Door het stof
8	Genesis 33:1-17 Onderdanig, maar beslist	Genesis 45:1-20 Herenigd
9	Lucas 17:11-19 Echt genezen	Genesis 45:21-46:7(27) Naar Egypte
10	Lucas 17:20-37 De komst van de Mensenzoon	Lucas 20:1-8 Geen antwoord
11	Genesis 33:18-34:18 Seksueel misbruik	Lucas 20:9-19 Toch een antwoord
12	Genesis 34:19-31 Religieus misbruik	Lucas 20:20-26 De mond gesnoerd
13	Genesis 35:1-29 Terug in Betel	Lucas 20:27-40 God van levenden
14	Genesis 36:1-8(43) Ook Esau telt mee	Lucas 20:41-21:4 Schijn en werkelijkheid
15	Psalm 121 De Heer is altijd bij je	Genesis 46:28-47:12 Gosers
16	Lucas 18:1-8 De aanhouder wint	Genesis 47:13-27 Handel-wijze
17	Genesis 37:1-17 Dat had je gedroomd!	Genesis 47:28-48:7 Dubbele zegen
18	Genesis 37:18-36 Jakob misleid	Genesis 48:8-22 Kruiselings
19	Genesis 38:1-19 Familiedrama	Psalm 46 Een vaste burcht
20	Genesis 38:20-30 Schijnheiligheid	Lucas 21:5-19 Let op
21	Genesis 39:1-23 Vals	Lucas 21:20-28 En toch komt het goed
22	Genesis 40:1-23 Droom en nachtmerrie	Lucas 21:29-38 Laat je (niet) verrassen
23	Lucas 18:9-17 Openstaan als een kind	Genesis 49:1-13 Schijnwerper op Juda
24	Lucas 18:18-30 Volledige overgave	Genesis 49:14-28 Zegen op zegen
25	Psalm 105:1-15 Wat God belooft, doet hij ook	Genesis 49:29-50:14 Uitvaartregeling
26	Psalm 105:16-27 Zingen over je geschiedenis	Genesis 50:15-26 Open einde
27	Psalm 105:28-45 Plaaglied	Romeinen 12:1-8 Gaaf!
28	Lucas 18:31-43 Blindheid	Romeinen 12:9-21 Wees een medemens
29	Lucas 19:1-10 Uitzicht voor Zacheüs	Romeinen 13:1-7 Goed burgerschap
30	Genesis 41:1-16 Droomkoning	Romeinen 13:8-14 Heb de ander lief
31	Genesis 41:17-36 Vette en magere jaren	

MEDITATIE: GENESIS 12 VERS 1 - EEN BEVEL... EEN BELOFTE...

door ds. Johannes de Roo

Het Woord komt als bevel in Abrams leven: ga voor u! Voor je redding en zaligheid.

Blijf niet wonen in Haran, blijf niet hangen aan de goden daar, blijven is levensgevaarlijk!

Weg uit! En iets totaal anders komt er in je leven, de Gans Andere komt in je leven.

Weg uit uw land Abram, de streek rondom Haran; weg uit uw maagschap, uw familie, je broers en zusters, je neven en nichten, een Nahor , een Milka;

weg uit het huis van uw vader, daar waar Terah zegt en Terah woont.

Weg uit, en je zit er zo vast in en vast aan: je bloed, je ras, je bodem.

Weg uit, wat een pijn en wat een strijd en wat een verzet, verkiezing doet pijn!

Tegelijk is het aanbod van wat anders, een getrokken worden in vreemde omgang, in de verborgen omgang van het verbond: Ik zal uw God zijn, gij zult mijn volk zijn.

Ga voor u, weg uit. Het is de roep van de bruidegom tot de bruid:

Hoor o dochter en zie en neig uw oor,

Vergeet uw volk en het huis van uw vader,

Laat de koning uw schoonheid begeren,

Want Hij is uw heer, buig u dus voor Hem neer (Ps.45)

Ga voor u, weg uit! Het is de lokkende stem van de jongen tot het meisje:

Alles is zo schoon aan u mijn liefste,

Zonder enig gebrek zijt ge,

Kom bij mij van de Libanon, bruid,

Daal af van de top van de Amana,

De top van de Seir, de Hermon,

Van de holen der leeuwen, van de bergen der panters (Hgl.4).

Ga weg voor u, weg uit! Het is de stem van onze Here en Heiland Jezus Christus:

Wie vader of moeder liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

en wie zoon of dochter liefheeft boven Mij, is Mij niet waardig;

en wie zijn kruis niet op neemt en achter Mij gaat, is Mij niet waardig;

wie zijn leven vindt, zal het verliezen, maar wie zijn leven verliest om Mijntwil, zal het vinden (Matth.1:37 vv.).

Naar het land waarvan geldt: Ik zal het u doen zien.

Waar is dat land, waar Abram naar toe moet gaan?

Hij moet gaan, zonder te weten waar, zonder te weten hoever!

Geworpen wordt hij op het naakte geloof en vertrouwen, naakt in die zin dat hij het moet doen met dat:

Ik zal het u laten zien.

En zelf moet hij niet oordelen, zelf niet zoeken, het is anders dan hij denkt, verwacht, hoopt.

Je wordt gezet op een vreemde weg, een weg hoger dan jouw wegen, op gedachten anders dan jouw gedachten.

Is het Kanaan, schaduwbeeld van dat andere, dat hemelse Kanaan, van de stad met fundamenten, waarvan God zelf de bouwmeester is?

Calvijn omschrijft het zo: trek uit met gesloten ogen, vraag niet waarheen, Ik zal u leiden; eerst moet je leren je vaderland te verlaten en je geheel en al over te geven aan Mij!

En: als Hij wat van ons eist, dan hoeven wij niet bang te zijn voor de uitkomst; als Hij ons leidt, dan gaat het beter met gesloten ogen, dan met al onze wijsheid.

Ik zal het je doen zien. En het is in de Here Jezus Christus dat Hij het ons doet zien.

De Openbaring van Johannes is immers de openbaring van Jezus Christus:

Hij openbaart, Hij doet zien de weg naar de stad met de diamanten poorten en de gouden straten, die stad waar het licht zal zijn, louter licht, waar in gans geen duisternis meer zijn zal.

De weg door alle verschrikkingen heen, door de nacht naar het licht, door lijden tot heerlijkheid!

Hij doet zien aan Johannes en aan allen die zijn verschijning liefhebben, die Hij Gode kocht met zijn bloed.

Zie, en zie en zie, zo klinkt het als een strijdkreet door de Openbaring heen.

En wil ons leden van de strijdende en lijdende en in doodsnoed
verkerende kerk op aarde doen zien dat land,
die stad, zó doen zien en op het hart binden, dat ook ons gebed
worde:

marana tha...kom spoedig Here, ja kom spoedig (Opb.22:20)!

Ik zal het je doen zien. Dat land waar de Here regeert, en waar
mensenkinderen zich buigen onder,
waar de Here is alles in zijn kinderen.

Waar de grote verdrukking die het leven hier is, voorbij is;
waar de woestijnreis die het leven op aarde is, waar het tranendal
waar wij hier allen in wonen,
waar de oorlog die wij dag en nacht hebben te strijden- stad
mensenziel immers voortdurend bestookt-
waar dat alles voorbij is,
eindelijk, eindelijk!

Ga voor u, weg uit. In je ras,bloed,bodem is het niet. Naar het land: Ik
doe het je zien.

En we hebben geen heimwee naar dat land tenzij de Here het ons
doet zien en ons kristallen vensters geeft op zijn heerlijk Sion.
En als Hij ons niet doet zien, uit onszelf zullen wij die schone
hemelkusten niet ontdekken.

Jeruzalem, o stad zo hoog gebouwd,
Naar U verlangt mijn hart,
van verre reeds heeft U mijn oog aanschouwd!

Domi Johannes de Roo

CONDOLEANCE – JAAP, LIZANNE EN WILLEM KOS

**Een troostend woord
dat staat geschreven
blijft ongetwijfeld
wat langer leven
dan een traan
op een bedroefd gezicht,
of een troostend woord
in een gedicht.**

**Moge dit gebaar
een teken van onze innige medeleven zijn.**

Aan de ouders van het engeltje Eline Kos:

**Wij wensen iets bemoedigends
aan Lizanne en Jaap te laten horen**

Een bijzonder woord stil bij jullie neer te leggen

**om jullie te laten zien
onze diepste medeleven;**

Want samen

helpt veel meer

dan eenzaam strijden

Moge onze Lieve Heer

aan engeltje Eline Kos geven

een onbegrensd geluk

in een onbegrensde tijd

in het Hemelse Paradijs,

de plaats waar engeltje Eline veilig thuis zal zijn.

**De kerkenraad van de Verenigde Protestantse Gemeente
wenst haar diepste medeleven te betuigen aan familie Kos.**

Sterkte van God toegewenst!

**Moge Eline zacht rusten in het Vadershuis, waar ze mag
genieten van de Hemelse Pracht.**

**Met vriendelijke groeten,
namens de kerkenraad van VPGB,
Daisy Coffie, Preses en Mary Tjin-Asjoe, scriba**



CONDOLEANCE – GERRIT VAN KRUISTUM

Geliefde Gerrit en familie,

Met diepe verslagenheid heeft de kerkenraad van de Verenigde Protestantse Gemeente kennis genomen van het heengaan van uw vader

Ook als iemand die je liefhebt gestorven is Gerrit, geeft de Bijbel troost en bemoediging. Het leven van iemand die godvruchtig is geweest, houdt niet op als hij het lichaam verlaat. Die hoop geeft de God van de Bijbel ons.

Moge de mooiste herrineringen die u heeft van uw vader, uw troost wezen tijdens moeilijke tijden en moge uw vader van de eeuwige rust genieten en pracht genieten in het Paradijs.

Met vriendelijke groet,

Namens de kerkenraad van VPGB

Daisy Coffie, Preses en

Mary Tjin-Asjoe, scriba



BERICHT OVER DE FAMILIE KOS-GARCIA

door dominee Greteke de Vries

Op maandagmiddag 19 september hebben Jaap Kos (gemeentelid, een van onze organisten en redacteur van onze kerkbode), zijn vrouw Lizanne en hun zootje Willem (3) afscheid genomen van dochtertje Eline.

Eline werd in liefde ontvangen, ze werd verwacht maar ze ging eer ze er was. Net als haar broertjes Laurens en Stefan (geboren en overleden 29 juni 2015). Dat maakt haar heengaan niet minder erg of erger. Ieder kind telt, is uniek, ieder kind wordt zélf verwelkomd en zélf gemist.

In Huizen (NL.) ging domi Greteke de Vries voor in de afscheidsdienst. Gezongen werd onder andere lied 956 uit het blauwe liedboek dat wel heel toepasselijk was:



*“Je bent ons kind van ongekende kansen
en wie je worden zou blijft ongewis;
wij hopen dat de God van alle leven
ook jou voltooit.”*



In een brief aan Willem sprak domi De Vries haar zorg uit: jij bent níet het jongetje dat alles goed moet maken, jij hoeft niet te leven voor vier!

Op de begraafplaats van Huizen werd Eline bijgezet in het graf van haar broertjes. Domi Ben Hengeveld sprak daarbij steunende geloofswaarden: tijd is voor God iets anders dan voor ons. Lengte van leven en iemands prestaties tellen bij Hem niet.

De kerkenraad troostte per mail ‘de ouders van Engeltje Eline Kos’ met de wens dat Eline zacht moge rusten in het Vadershuis, waar ze mag genieten van de Hemelse Pracht.

Lizanne, Jaap en Willem blijven nog een paar maanden in Nederland voor nazorg en controles.

Emailadres: jaapkos@gmail.com

HERDERLIJKE ZORG – TRANEN

door Domi Johannes de Roo

Opb.7: 17 “En God zal alle tranen van hun ogen afwissen.”

We kunnen namen noemen, namen van lieve en geliefde mensenkinderen.

Namen van huilende mensenkinderen.

Stop ze niet weg, verdring ze niet, verdoof ze niet.

Tranen behoren bij ons mens-zijn vanaf onze diepe val in Adam. Ook die tranen, die zien we in de ogen van onze Here en Heiland Jezus Christus.

Nergens lezen we van Hem: “en Hij lachte”.

Wel dat andere: “en Hij huilde..”

Tot drie keer toe.

Joh. 11: 35. Lazarus in Bethanie is ziek. Maria en Marta roepen de Here Jezus.

Hij komt te laat, volgens hun zeggen.

En als Hij komt, dan ziet Hij:

Maria huilt, de vrienden huilen, om de dood, om het verlies van de geliefde.

En Jezus dit alles ziende, de huilende mensenkinderen, het graf van Lazarus, dan:

“En Hij huilde.”

De Joden dan zeiden: zie, hoe lief Hij hem had.

Luk.19: 41 Als de Here Jeruzalem nadert, de stad die niet verstaat wat tot haar vrede dient, de stad die zal worden verwoest....hij ziet deze stad, zijn volk en dat heet het van Hem:

En Hij huilde over haar.

Hebr.5:7 “Tijdens zijn dagen in het vlees heeft Hij gebeden en smekingen onder luid geroep en tranen geofferd aan Hem, die Hem uit de dood kon redden...”

Zo tekent de schrijver van de Hebreënbrieff de strijd van de Here in de hof Gethsemane.

Als de dood op hem afkomt en wat in die dood tot uiting komt: het oordeel Gods...de God-verlatenheid.... dan schreeuwt Hij het uit, smeekt Hij, huilt Hij naar omhoog....

Om in zijn lijden de gehoorzaamheid te leren...de weg moet door de verlatenheid, door de tranen, door de dood heen .

Onze Here en Heiland Jezus Christus heeft niet ontbroken in de rij van de huilende mensenkinderen.

Hij is immers de mens in onze plaats en op onze plaats.

En alles wat tot ons menszijn behoort, ook de tranen...heeft Hij naar zichzelf toegetrokken.

In de Schrift is wel sprake van de gevoelens van God, maar nooit lezen we: en God huilde.

De tranen zijn voor de mens .

Maar van God de Vader wordt wel gezegd:

Hij zal alle tranen van hun ogen afwissen.

Een Engels theoloog noemt dit: God laatste daad in de verheerlijking van de mens.

En hij stelt de vraag:

“wanneer Hij belooft alle tranen van de ogen af te wissen, wat zal God dan moeten doen met het oog dat nooit huilde?”

Terugkijken

De diensten van de afgelopen vier maanden –geleid door ds. Greteke de Vries- waren goed bezocht. Ds. Greteke de vries heeft bijzonder veel gedaan met en voor onze jeugd en jongeren in de periode dat zij op Bonaire was; hiervoor is de Kerkenraad haar zeer dankbaar.

Vooruitkijken

In de komende periode zal ds. Johannes de Roo onze predikant zijn t/m 15 januari 2017. Een warme welkom aan ds. de Roo en zijn echtgenote Ankie die beiden hier bij ons al bekend zijn.

In de komende periode zijn er diverse speciale diensten: Hervormingsdagdienst, de dienst van het Heilig Avondmaal, de laatste dienst van het Kerkjaar waarbij ook de overledenen herdenkt zullen worden, de Adventsdiensten, de Kerstnachtdienst, de Kerstmorgendienst, de Oudjaarsdienst, Nieuwjaarsdienst.....

De kerkenraad nodigt een ieder uit deel te nemen aan deze diensten. De directe familie van de in het afgelopen jaar overleden personen, zullen persoonlijk voor de Herdenkingsdienst Overledenen uitgenodigd worden. De kerkenraad wenst iedereen een fijne Oktober-, November- en Decembermaand toe!

Vrijwilligers

De kerkenraad roept vrijwilligers op om zich op te geven om de huidige kerkenraadsleden te helpen om de de continuïteit van de VPGB te Bonaire te waarborgen. Iedereen heeft wel een talent, en alle talenten kunnen gebruikt worden voor dit goede doel. Graag contact leggen met een van de kerkenraadsleden, indien je je wilt opgeven om de kerkenraad bij te staan met kindernevendiensten, zaterdagjeugdclub, schoonmaken kerktuin, schoonmaak kerkgebouw, verzorgen kerkgebouw Kralendijk voor de zondagse dienst, schoonmaken kerkhoven, koffietafel, etc. etc...

“Last but not least”: diverse kerkenraadsleden zijn voornemens in 2017 uit te kerkenraad te stappen; de kerkenraad heeft dus nieuwe kerkenraadsleden nodig; indien U belangstelling heeft en meer informatieve wenst; stuur dan een e-mail naar Desiree Coffie (preses), daisycoffie@hotmail.com . Graag in het vakje onderwerp aangeven: “kerkenraadslid”.

Het Moderamen wenst tevens, na 8 jaar, het roer aan een nieuw Moderamen over te dragen; wij roepen dan ook de medewerking in van andere gemeenteleden om zich op te geven voor de kerkenraad en in het bijzonder voor het Moderamen.

Organisatie en Beheer

Het baart wel zorgen dat de Vaste Vrijwillige Bijdragen (VVB) drastisch blijven teruggelopen. Willen wij als gemeente “zelfstandig” kunnen fungeren, dan moeten we ook als gemeente bewust zijn dat we samen de verantwoordelijkheid moeten kunnen dragen van zowel de lusten als de lasten. Dit zelfstandig functioneren is helemaal afhankelijk van de Vaste Vrijwillige Bijdragen die door de gemeenteleden aan de VPGB afgedragen wordt. Graag wijzen wij een ieder erop dat de vaste vrijwillige kerkelijke bijdrage volledig aftrekbaar is voor de belasting.

Pastoraat

Indien U graag bezoek wilt hebben van de predikant verzoeken wij U contact te leggen met ds. Johannes de Roo of een der kerkenraadsleden om dit door te geven.

Jeugd

Op de 1ste en 3de zaterdag van de maand is er van 16.00 tot 18.00 uur jeugdbijeenkomst in het jeugdgebouw te Kralendijk.

Bedankjes

De Kerkenraad bedankt hierbij een ieder die een gift, geste, donatie, in welke vorm dan ook, in de afgelopen maanden aan de VPGB geschonken heeft. De Kerkenraad is U zeer erkentelijk voor uw goedhartigheid.

Autovervoer

En jaaaaaa: Glenda is weer terug op Bonaire voor 3 maanden. Vanaf heden graag ophalen voor de kerkdienst:

Contactpersoon Glenda Pourier, (email: glendapourier@hotmail.com)

Collectes

Alle collectes van de maanden Oktober, November en December 2016 zijn bestemd voor "Kerkvoogdij beide Kerken". ***Er zal bij de uitgang van de kerk op 06-11-2016 en 04-12-2016 extra collectes gehouden worden t.b.v. Diakonie.***

Kèrk'i Playa 170 jaar!

9 Maart 2017 wordt onze Kerk'i Playa 170 jaar. In dit kader willen wij ere en mooie viering van maken. In verband met het geheel zullen er diverse activiteiten georganiseerd worden in de komende periode, met het doel om fondsen te werven om:

1. het kerkgebouw daar waar nodig op te knappen;
2. de feestelijke viering te kunnen organiseren op 12-03-2017;
3. de continuïteit van onze VPGB te waarborgen.

Tevens hopen we medewerking te verkrijgen van andere gemeenteleden om de activiteiten te kunnen uitvoeren. Nadere info mbt de activiteiten ontvangt/hoort U in de zondagse diensten tijdens de mededelingen.

INTERVIEW MET CARLA HAY: WÉÉR ZO'N BIJZONDER LID VAN DE GEMEENTE!

Sinds vier jaar woont ze op Bonaire en is ze bij de gemeente betrokken. We kennen haar uit het koor Kyrie Eleison en sinds kort ook als gastvrouw: Carla Hay - Bussem (55).



Ze woont met vriendin Chris, duikinstructeur bij Harbour Village, in Belnem. Carla heeft een Nederlandse vader en een Engelse moeder. Beiden zijn ze overleden. Het grootste deel van haar leven woonde Carla in Engeland.

Nu geeft zij op Bonaire bijles Nederlands en Engels aan kinderen en volwassenen.

Maar... daarnaast doet Carla nog meer bijzonder vrijwilligerswerk.

De redactie was zó onder de indruk dat ze de lezers van de kerkbode graag over deze bijzondere vrouw vertelt!

Carla gaat wekelijks op bezoek in de gevangenis in Playa. Eerst deed ze dat om daar aan gevangenen te leren hoe die aan honden goed gedrag

konden leren. “Daar leren de gevangenen zelf veel van en als het hen lukt de honden te trainen draagt dat bij aan het gevoel van eigen waarde van de gevangenen”, vertelt Carla. Tegenwoordig gaat ze vooral naar de gevangenis om een jongeman die zijn MBO-diploma wil behalen te helpen en om een andere jongeman Nederlands te leren.

Ze beseft dat ze met een beetje meer pech in haar leven misschien ook wel in de gevangenis had kunnen komen. Ze dankt God, dat ze steeds weer mogelijkheden kreeg om een goed leven te leiden.

Daarnaast geeft Carla muziekles aan de muziekschool in Nikiboko. Ze speelt zelf (in een groep met vier anderen) saxofoon. Aan de kinderen geeft ze trombone-les. Moeilijkheid is wel dat de kinderen de instrumenten niet mee naar huis kunnen nemen, en bovendien hebben de instrumenten te lijden onder het klimaat.

In Rincon geeft Carla tennis lessen aan kinderen van het dorp die daarvoor belangstelling hebben. Ook in Playa doet ze dat, om 14.30 uur. Veel te warm, dus ze hoopt de lessen te verplaatsen naar 18.00 uur.

Carla vindt het heel normaal dat ze anderen stimuleert en helpt: “Iedereen zou iets van vrijwilligerswerk moeten doen.” Het klaarstaan voor anderen heeft ze van haar moeder, die lid was van het Leger des Heils. Carla heeft het in onze gemeente goed naar haar zin en ze geniet van het koor o.l.v. Marian Luinstra.

HERDERLIJKE ZORG – ZIEKENHUIS / ZORGINSTELLING

door Domi Johannes de Roo

Ps. 146: 5 Welzalig hij, die de God van Jakob tot zijn hulpe heeft/wiens verwachting is op de Here zijn God...”

Je treft steeds weer gemeenteleden aan in het ziekenhuis en andere zorg-instellingen die hun opname niet hebben doorgegeven aan dominee of ouderling. Niet omdat ze denken dat het ziekenhuis dit wel doet. Niet omdat ze bezoek niet op prijs zouden stellen (integendeel). Maar deze broeders en zusters denken zo: “anders lopen we kerk en dominee voorbij, en zouden we dan nu een beroep op hem doen?”

Hier zit een zekere logica in. Je verbaast je altijd weer, als je op de doopzitting mensenkinderen ziet verschijnen, die je niet kent, die de kerk op zondag zeer getrouw voorbijlopen. En dan nu op de doopzitting? En dan nu bij het vont?

Je verbaast je ook altijd weer als mensenkinderen vragen om een samenkomst onder het Woord, bij een sterfgeval, een huwelijk, als ze anders de samenkomsten voorbij lopen. En moet het dan nu opeens wezen?

En ja, als je altijd aan kerk en dominee voorbij loopt en, er komt wat in je leven-zoals voor ieder mens- moet het dan zo nodig?

Aan de andere kant- en hoe makkelijk en goedkoop zijn die zwart-wit-redeneringen- je moet denken aan een zin uit het oude en dierbare doopformulier:

”en als wij somtijds uit zwakheid in zonden vallen, zo moeten wij aan Gods genade niet vertwijfelen, noch in de zonde blijven liggen.

De doop immers is een zegel en ontwijfelbaar getuigenis, dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben.”

Dat vallen in zonde, dat zal en dat kan tot onze droefenis gebeuren, maar dat blijven liggen in zonde, dat volhardend voortgaan op de dwaalweg, dat toch niet.

Hoe logisch de redenering (anders niet, dan ook nu niet) ook mag zijn, blijf niet liggen in zonde, volhard niet in het voorbijlopen van kerk en dominee, maar doe een beroep op hem in alle voorkomende gevallen.

Weet dan wel wat een dominee is: een man of vrouw die niet komt in eigen kracht, eigen naam, in eigen woorden, maar met en in Naam van een Ander, met een wijsheid die niet van deze aarde is, maar van elders komt, met woorden van de Schrift..

Zo komt een dominee, een ouderling, een mede-mens.... tot jou als mens: ik kan je niet helpen, ik ben de Christus niet.

Je komt tot een mens in nood, en je hebt alleen maar een boodschap voor een mens die van zijn troon is afgedaald, aan de grond zit....die aan het einde van zijn humaan latijn is gekomen.

Bij een arm mens, daar is je plaats. En dan vraag je niet of deze arme mens een bewijs van goed zedelijk of kerkelijk gedrag kan overhandigen. Nee, dan lees je met hem uit het Woord en wijst hem of haar de weg:

Welzalig hij, die de God van Jakob (en Jakob kent u toch wel....) tot zijn hulpe heeft/

wiens verwachting is op de Here zijn God/De Here maakt de gevangenen los! De Here richt de gebogenen op/ de Here!

HERVORMINGSDAG

door dominee Jaap Luinstra

U weet vast wel wanneer de Reformatie, de grote kerkhervorming van de 16^e eeuw, begon: Op 31 oktober 1517 spijkerde Dr. Maarten Luther zijn befaamde 95 stellingen aan de deur van de Slotkapel in het Duitse stadje Wittenberg. Luther beoogde daarmee een academische discussie op gang te brengen over misstanden binnen de toenmalige Rooms-Katholieke Kerk. De misstand waartegen hij zich bijzonder richtte was de verkoop van zgn. aflaatbrieven. Zo konden mensen voor geld vergeving van zonden ontvangen. De drukpers die kort daarvoor was uitgevonden zorgde er voor dat ook veel gewone mensen deze stellingen al snel konden lezen. Luther betoogde dat zonden niet worden vergeven door geld te geven aan de kerk, maar enkel door de genade van de Here Jezus Christus. Zo begon de Reformatie, de kerkhervorming in Europa. Luther beoogde allerminst een nieuwe kerk op te richten! Nee, hij wilde juist de bestaande kerk re-form-eren, her-vorm-en. Dat is reinigen van allerhande ingeslopen misstanden. Terug naar de kern, het heerlijke evangelie van de drie zogenaamde Sola's.

Sola Gratia: vergeving van zonden **enkel uit genade**, dus niet door giften aan de kerk.

Sola Fide: behoud **enkel door geloof**, dus niet door goede werken.

Sola Scriptura: **alleen de Bijbel** hebben we nodig voor ons geloof, dus niet allerlei menselijke toevoegingen en tradities.

Volgend jaar - op 31 oktober 2017 - is het dus precies 500 jaar geleden dat de Reformatie een aanvang nam. Daar zal wereldwijd veel aandacht aan geschonken worden. Refo-500 zal vooral in Duitsland, het land van Luther, groots gevierd worden.

Op zondag 30 oktober nemen we, in een gezamenlijke dienst in Kralendijk, alvast een aanloop naar deze grote herdenking. We zullen vooral stil staan bij het Sola Scriptura, de Bijbel werd door de Reformatie als het ware her-ontdekt. We vieren in deze dienst ook de Maaltijd van de Heer. Om daarmee duidelijk te maken dat Woord en Sacrament bij elkaar horen. We hopen op een gezegende viering!

MUZIEKFEEST OP ZONDAG 2 OKTOBER

door Marian Luinstra-Passchier

In het vorige kerkblad eindigde mijn bijdrage met de verzuchting “Repareer het pedaal van het orgel in Playa, dan is daarop heel veel mooie muziek mogelijk!”

Wel, inmiddels is het zover. Dankzij de medewerking van de technicus van Johannus Orgelbouw in Ede, van een welwillende anonieme sponsor en een technisch handig gemeentelid is het orgelpedaal helemaal in orde gemaakt. In juni heb ik contact gezocht met de orgeltechnicus van Johannus Orgelbouw en met behulp van adviezen en instructies via e-mail en met enkele onderdelen die we konden ophalen bij de fabriek is het nu zover: alle toetsen van het pedaal werken nu weer, en ook nog op de juiste toonhoogte. Hoera!

Het pedaal is het toetsenbord voor de voeten, en kenmerkt zich door lage tonen (de bas). Dit pedaal kan worden gebruikt als aparte stem naast de melodieën die met de handen worden gespeeld, maar het geeft ook een stevige basis aan de begeleiding van de liederen in de kerkdienst. Heel veel bekende componisten hebben muziek voor (pijp)orgel met pedaal geschreven. Johann Sebastian Bach (1685 – 1750) is daarvan wel de bekendste. Doordat het pedaal van ons kleine orgel nu gerepareerd is kan zijn muziek ook weer klinken op het elektronische orgel in onze kerk. Orgelmuziek behoort niet tot de Bonairiaanse traditie, maar hoort wel helemaal bij onze Protestantse traditie. Het orgel is een bij uitstek geschikt instrument om lekker bij te zingen. Volgend jaar, in ons jubileumjaar, hopen we daar meer aandacht aan te schenken.

Om te vieren dat het orgel nu weer goed bruikbaar is én om te vieren dat we heel veel muzikaal talent hebben in onze gemeente, hebben we een klein concert gepland op zondagavond 2 oktober a.s. Het concert begint om 7 uur 's avonds en zal na ca 1 ½ uur worden afgesloten met een hapje en een drankje. Aan het concert wordt meegewerkt door verschillende organisten, een fluitist, saxofoniste, kuarta- en gitaarspelers en nog meer in een gevarieerd programma.

De toegangsprijs is een vrijwillige bijdrage voor het onderhoudsfonds van de beide kerken, met een aanbeveling om minimaal \$ 5 pp te geven, inclusief consumptie. Een hoger bedrag is natuurlijk van harte welkom. Voor kinderen is het gratis. We hopen dat veel mensen van de muziek komen genieten!

FUNDRAISING VOOR BEHOUD VAN ONS KERKGEBOUW

Jezus zegt: waar twee of drie vergaderd zijn in mijn naam , daar ben ik in hun midden. Matt18;20

Wij zijn niet alleen in de naam van Jezus bij elkaar als wij in de kerk zitten, Jezus wil deel zijn van ons hele leven niet alleen van dat uurtje op zondag.

Het kerkgebouw in Playa is al 169 jaar in gebruik door de Protestanten in Bonaire. Wij zouden het graag willen behouden voor onze komende generaties. Daarom hebben wij het voornemen om een aantal fundraising activiteiten daarvoor te organiseren.

Onze eerst komende activiteit is in de regatta week van maandag 10 t/m vrijdag 14 oktober.

U kunt in de tuin van de kerk ontbijten tussen 7- 10 uur. Meenemen mag uiteraard ook.

Het menu zal bestaan uit diverse belegde broodjes, koffie of thee en een beker jus d'orange.

Mocht u ons initiatief voor behoud van het kerkgebouw in playa ondersteunen, dan zien wij u graag in de regatta week.

U mag ook uiteraard een donatie doen.



INGEZONDEN: LUBIDA BONAIRE, NUNKA NOS POR!

domi Jonkman

Rumannan tur!

Danki pa e oportunitat aki pa mi por komunika ku boso Den nos Kerkbode, manera nos a yama e kerkrant basta aña pasá.

Ora Daisy Coffie a manda mi e email, mi tabata kontentu ku boso ta pensa riba Ilse I ami, maske ta 6 aña pasá ku nos a regresá Korsou. Lubida Bonaire, nunca nos por! Tin asina hopi memoria, asina hopi evento ku nos a parti ku boso, asina hopi gradisimentu den nos kurason pa tur loke Señor Hesus a duna nos serka boso. Un memoria mi ke skirbi awor, e memoria a lanta atrobe pa motibu kun a Bonaire masha hopi aña pasá nos a eksperimentu kasi un kos asina, falta di awa. Djaweps pasá nos a pasa dor di un dia basta malu, pa motibu di un welga general nos no tabatin koriente I hopi famia no tabatin awa tampoko. I ta net esei ku a laga mi pensa riba Bonaire, aña 1967, si mi ta korda bon. No pa un dia so, pero pa algun siman largu nos, ku tabata biba na Playa Pariba no tabatin awa. Un situashon penoso!

Pero, gracias na Dios nos tabata biba den un kas ku, bou di kushina grandi tabatin un renbak hopi I hopi grandi. I e renbak tabata yen di awa. Patras di e kushina mi tabatin un pomp, ku mester a pomp e awa manualmente. Egt un pomp ku ora bo a traha ku e hendel bo a tende e sonido di “P I E P, of manera nos a bisa: “hitler, hitler” ! E tabata un trabou pisá pa saka kada bes hember yen di awa for di e renbak.

Despues di algun dia nos besiñanan for di tur dos banda tambe a pasa nos kas pa pidi awa I esei a dura algun siman. Te ku nos a risibi awa for di awa di pipa atrobe. Naturalmente nos a duna e awa for di nos renbak gratis. Sin awa den e periodo di sekura tabata un infierno, inhumano.

Sin koriente no ta agradabel, pero ora koriente a kai afo abo I ami tabatin I tin bela, lampi di zeta, etc, pero sin awa? NO,NO!

I figurabo, rumannan, e renbak na Playa Ariba nunca a kaba. Pa nos e situashon tabata un akto di **Stima bo prohimo, meskos ku bo mes.**

Mi mester a pensa riba e Palabra for di Beibel, Huan 7: 37-38:

E ultimo dia di fiesta di Ramada, esta e dia di mas importante, Hesus a lanta para I a bias na bos haltu: “ Esun ku tin set, mester bin bebe serka Mi. Manera Skritura ta bisa: “ esun ku kere den Mi, riunan di awa ku ta duna bida, lo brota for di profundidat di su ser”.

Rumannan, esaki hende ke mira serka nos, si nos ta kristiannan di echo I no solamente di palabra. Tin asina hopi hende den nos komunidad ku ta papia riba Dios I Hesus, pero nan no ta praktika e palabranan di Hesus. Por ta ku durante e dianan ei ku nos a ofrese awa na tur e besinanan I otronan a bal mas ku tur otro palabra devoto.

Rumannan, mi kasa I ami ta resa pa boso ku bendishon di Dios lo baha riba boso tur.

Boso domi Jonkman.

ZONDAG CHRISTUS KONING

door dominee Jaap Luinstra

De kerk beschikt over een geheel eigen kalender. In onze burgerlijke samenleving begint het nieuwe jaar op 1 januari, in de kerk echter al met de eerste zondag van Advent, dit jaar vallend op 27 november. Dat betekent dat het op zondag 20 november kerkelijk oudejaarszondag is.

Die zondag heeft overigens tal van namen: Zondag Christus Koning, Zondag van de voleinding, Eeuwigheidszondag, Laatste zondag van het kerkelijk jaar. Het is een goede gewoonte om op die zondag voor God en voor elkaar de namen te noemen van hen die ons, uit de kring van de gemeente en uit de kring van onze familie, zijn ontvallen. Mensen die ons dierbaar waren, zijn niet meer onder ons. Wie draagt er niet van die namen mee in zijn leven? Wie kent niet het verdriet dat blijft?

Toch ... het evangelie biedt troost. Zoals ik het ooit eens las op een engels graf: *not lost, but gone before. Niet verloren geraakt, maar vóór-uit-gegaan.* Ze zijn ons een paar stappen voor op de weg naar een hemels, beter Vaderland.

Van deze troost van het evangelie mogen we ook horen in de bijzondere dienst op zondag 20 november.

Heeft u namen die u door de voorganger genoemd wilt hebben in deze dienst? Mailt u die dan naar: jgluinstra@gmail.com of naar de scriba mevrouw Mary Tsjin-A-sjoe.

We hopen op een troostvolle dienst!

AFSLUITING KERKELIJK JAAR

door Désirée Coffie

De laatste zondag van het kerkelijk jaar wordt ook wel 'Zondag Voleinding' genoemd. Deze laatste zondag van het kerkelijk jaar valt één week voor het begin van Advent op de laatste of één na laatste zondag van november.

Het is een traditie van onze kerk om op deze laatste zondag van het kerkelijke jaar allen te gedenken die in het afgelopen jaar gestorven zijn. In onze gemeenschap worden hun namen genoemd omdat wij hen niet willen vergeten. Wij noemen deze namen bovenal omdat wij geloven dat God hun namen nooit zal vergeten.

Tijdens deze gedachtenisdienst worden er door familieleden kaarsen aangestoken voor hen die niet meer in ons midden zijn. Voor alle andere gemeenteleden is er ook gelegenheid om een kaars aan te steken. Deze



gedach-tenisdienst wordt gehouden in de Kèrk'i Playa om 10.00 uur.

Wij zijn ons bewust, dat een dienst als deze emoties kan oproepen bij u, die kortere of langere tijd geleden een dierbare verloren heeft. Maar ervaring heeft geleerd, dat dit voor velen een waardevol moment is. Achter het noemen

van de namen gaat een heel leven schuil, een leven van een kwetsbaar mens, kostbaar in Gods ogen. Het doet mensen goed, dat er binnen de kerkelijke gemeenschap ook ruimte is om verdriet te delen en ook de belofte van God dat Hij met ons meegaat, bemoedigt en troost. Na afloop is er gelegenheid om koffie te drinken en elkaar nog even te spreken. Het is belangrijk, dat wij als gemeenteleden voor elkaar tot steun zijn.

Verdere informatie

Het kerkelijk of liturgisch jaar loopt niet gelijk met het burgerlijk jaar of het zogenoemde kalenderjaar. Het kerkelijk jaar wordt ingedeeld in kringen rond de grote feestdagen zoals Kerstmis en Pasen. Het kerkelijk jaar start met de Kerstkring die aanvangt met de eerste zondag van de Advent (eigenlijk het avondgebed voorafgaand aan deze zondag), gaat

over Kerstmis tot aan de vierde zondag na Epifanie (Driekoningen). Dan start de Paaskring die, naargelang van de gebruikte liturgische kalender, aanvangt met Septuagesima (70 dagen voor Pasen) of Aswoensdag. Deze kring eindigt 50 dagen na Pasen met Pinksteren. De zondag daarop volgt Trinitatis (Drievuldigheidsfeest) met daarna de 27 zondagen na Trinitatis. Deze periode wordt ook nog onderverdeeld in de zomerkring (Trinitatis en 12 zondagen erna) en de herfstkring (van de 13e tot de 27e en laatste zondag na Trinitatis). Alzo is de kring van het kerkelijk jaar gesloten.

VOOR DE KINDEREN: DAVID WIL DE TEMPEL BOUWEN

www.kinderbijbelverhalen.com

Koning David is aan het verzamelen, dat weet iedereen. Hij verzamelt spijkers en koper, hout en goud, edelstenen en zilver. De mensen uit Jeruzalem fluisteren erover onder elkaar.

‘Waar heeft de koning dat voor nodig?’ zeggen ze hoofdschuddend. ‘Gaat hij al weer een paleis bouwen? Hij woont nog maar net in zijn nieuwe paleis...’

Ze zeggen dat hij in zijn vrije tijd vaak zit te tekenen en te overleggen met bouwmeesters. Maar wat? Nieuwsgierig probeert men de persoonlijke slaven van de koning uit te horen. Maar veel wijzer worden ze er niet van. Niemand komt ooit te zien wat David tekent. Een van de slaven, die de spullen moest opbergen in een kist, weet alleen te vertellen, dat het gaat om een bouwwerk met hoge deuren en gordijnen...

Zodra er weer een lading van het een of ander binnenkomt staan er tientallen nieuwsgierige nietsnutten bij de ingang te gluren wat het is...

En waar laat de koning het allemaal? De kelders van het paleis liggen nu al stampvol. Speciale, goed beveiligde schuren worden er bijgebouwd. Ze kunnen de kostbaarheden nauwelijks bevatten. Als een lopend vuurtje gaat het door het land: Koning David is multimiljonair en hij wil nog mooier wonen dan hij al doet. Er komt een gebouw, mooier dan alle paleizen van Egypte.

Maar mensen die David kennen weten wel beter. David heeft het heus niet hoog in zijn bol. Hij is alleen erg blij met zijn allerbeste vriend God en voor hem wil hij het aller-, allermooiste huis bouwen dat er maar bestaat.

‘Ik woon in een cederhouten paleis en God, de Grote Bevrijder, mijn Heer, woont in een tent! Daar klopt niks van! Ik ga voor hem een supertempel bouwen, zoals nog niemand ooit ergens heeft gezien.’

Daarom verzamelt hij hout, juwelen en schatten.

“Natan, man van God,” zegt hij op een keer tegen de profeet Natan, ‘Ik wil voor God een tempel bouwen. Is dat goed?’

Ja, David doet zowat niets of hij vraagt eerst naar Gods wil. Daarom noemt de bijbel hem ook: een man naar Gods hart.

‘Doe wat je hart je ingeeft,’ zegt Natan plechtig, ‘God vindt het goed.’

Maar in diezelfde nacht spreekt God tegen zijn hem: ‘Nee, Natan, zeg tegen mijn dienaar David, dat hij voor mij geen huis moet bouwen. Nooit heb ik in een huis gewoond. Ik ging in tent en tabernakel van de ene verblijfplaats naar de andere. Overal in Israël heb ik rondgetrokken en heb ik ooit aan één van de leiders van Israël gevraagd om voor mij een huis te bouwen? Nee toch? Zeg tegen mijn dienaar David: Hoor eens, ik heb je achter de schapen vandaan gehaald om mijn volk te leiden. Ik heb je met van alles en nog wat geholpen en al je vijanden verjaagd en nu ga ik voor jou een huis bouwen, een koningshuis. Niet andersom. Als jij dood bent zullen je kinderen je opvolgen en het koningshuis van David zal voor eeuwig zijn, want er zal zelfs een koning uit je voortkomen die mijn zoon zal heten. Zijn troon zal boven alles zijn en zijn koninkrijk is voor eeuwig!’

Tja, als jij God een cadeautje wil geven, dan geeft de Heer een nog veel mooier cadeau aan jou. Natan gaat gauw naar David om het schitterende nieuws te vertellen.

Als hij is uitgesproken is David sprakeloos. Het kippenvel staat op zijn armen. Wat een prachtige belofte!!

Zonder zich nog verder om Natan te bekommeren rent hij naar de tent van het heiligdom van God, knielt op zijn gebruikelijke gebedsplek en bidt hikkend van opwinding, terwijl de tranen over zijn gezicht rollen: ‘Heer, mijn God, wie ben ik, dat u mij zover hebt gebracht... U hebt mij gesproken over de verre toekomst van mijn koningshuis. U hebt mij uitgekozen voorvader te zijn van uw zoon. Wat kan ik verder nog zeggen. U kent mij door en door!... Werkelijk, er is geen andere God als u. Zoals u voor mijn volk zorgt,... Wij zijn voor altijd aan u toegewijd en u bent onze God! Wat een grootse toekomst... U bent het die zegent. U bent gezegend voor altijd... Amen’

Na deze gebeurtenis gaat David nog veel meer spullen klaarleggen voor de tempel. Hij is niet meer te stoppen.

Zelf mag hij wel niet de tempel bouwen, want hij heeft teveel bloed aan zijn handen, maar verzamelen voor de bouw mag wel. Na hem zal zijn zoon Salomo regeren, zijn naam betekent vrede. Nu is hij nog klein, maar eens komt de tijd...

Die komende tempel moet zo groots en indrukwekkend worden, dat hij over de hele wereld zal worden geroemd, daarom is er veel werk aan de winkel.



‘Klopklopklop,’ hoor je de steenhouwers hakken? Mooie grote stenen voor de tempelmuren...

Zie je het vuur branden waarop de spijkers en klinknagels worden gesmeed? En daar in

de haven meren boten uit Syrië af, volgeladen met boomstammen van cederhout.

Het is een drukte van jewelste. Slaven sjouwen,... de voorraadschuren worden gevuld. En nu weet iedereen in het land waarom. Er komt een tempel voor de Here God.

Die beloofde nakomeling van David, die koning van vrede, die Zoon van God genoemd worden zal, is onze Jezus. Wist je dat hij ook een tempel bouwt voor God? Het is de gemeente, het huis, waarin jij en ik als levende stenen functioneren. Wij hoeven onszelf niet mooi te maken of ons best te doen. Jezus heeft alles al volbracht. Wat een mooi verhaal, hè?

INGEZONDEN: GELOOFSBELIJDENIS VAN HUUB OOSTERHUIS

met eigen interpretatie van domi Jonkman

Wij belijden ons geloof:

*Ik geloof in de levende God,
Vader van onze Heer Jezus Christus
Onze God, onze Vader almachtig.*

*Alle dingen heeft Hij geschapen
In Zijn enige geliefde Zoon
Beeld en gelijkenis van Zijn heerlijkheid.*

*Om deze wereld van dienst te zijn
Om ons menselijk lot te delen
Is Hij vlees van ons vlees geworden.*

*Om onze zonden werd Hij gebroken
Ja, gehoorzaam ten dode toe
Heeft Hij zich op het kruis gegeven*

*Hij zal komen, God weet wanneer,
Om recht te doen aan levenden en doden.
Hij is de mens op wie ik gelijken zal.*

*Ik geloof in de kracht van de Heilige Geest
In de liefde van Vader en Zoon
In het verbond van God met de mensen.*

*Ik geloof in het lichaam des Heren,
De gemeente der heiligen op aarde
Om te doen wat Jezus heeft gedaan.*

*Ik geloof dat wij zullen herrijzen
Met een nieuw en onsterfelijk lichaam,
Want Hij is een God van levenden
Voor eeuwig en eeuwig, AMEN.*

INSPIRERENDE VERHALEN VOOR JONG EN OUD...

door Roosje van der Hoek

Kippenboeren

De kinderen krijgen les over moraal. Ze krijgen als opdracht thuis aan hun ouders te vragen een verhaal te vertellen, waaraan een moraal hangt. Wanneer ze terug in de les komen, mogen ze vertellen wat ze gehoord hebben.

Mieke vertelt: "Mijn ouders zijn kippenboeren. Ze hebben een legbatterij. Op een dag hadden ze in de auto een mand eitjes staan. Ze reden over een grote bobbel in de weg, waardoor de eitjes braken. Het moraal luidt: Leg nooit veel eitjes bij elkaar in een mand."

Elsje vertelt: "Mijn ouders hebben ook een kippenboerderij, maar zij kweken kuikentjes. Op een dag hadden ze wel twintig eitjes. Ze verwachtten dus ook twintig kuikentjes. Ze verzorgden de eitjes heel goed, maar er zijn er maar vijftien van uitgekomen. Het moraal: tel je kuikentjes pas als ze uitkomen."

Allen, Iedereen, Iemand en Niemand

Dit is het verhaal van Allen, Iedereen, Iemand en Niemand

Er was eens een klusje te doen en allen waren ervan overtuigd dat iemand het zou doen.

Iedereen kon het doen maar niemand wilde het doen.

Iemand werd kwaad omdat het iedereen zijn taak was.

Allen dachten dat iemand het kon doen, maar iedereen realiseerde zich dat niemand het wilde doen.

Tenslotte beschuldigde iedereen iemand terwijl niemand deed wat ze met zijn allen konden doen.

De kruik die stuk was

Een waterdrager moet elke dag voor zijn meester naar de rivier om water te halen.

Aan weerszijden van zijn lichaam hing een kruik aan een houten juk.

De ene kruik was zo goed als nieuw, puntgaaf en zonder lek, de andere kruik was oud en gebarsten en hij verloor permanent water.

Bij thuiskomst blijkt de helft van deze kruik soms al leeg te zijn en dat deed de oude kruik veel verdriet.

Op een dag kan hij het niet meer voor zich houden en zegt tegen de waterdrager, meester ik schaam me zo.

Maar waarom dan toch, vraagt de waterdrager.

Omdat ik niet in de schaduw van uw andere kruik kan staan. Hij levert dagelijks de volle inhoud water af, terwijl ik onderweg steeds water verlies. O, maar dat wist ik immers al lang, antwoordt de waterdrager. En toch heb ik je al die tijd graag willen gebruiken.

Zijn die mooie bloemen langs de weg je dan niet opgevallen? Ze groeien alleen maar aan jouw kant.

Enige tijd geleden heb ik daar zaad uitgestrooid, jij hebt ze elke dag begoten en nu kan ik steeds een prachtig boeket plukken voor mijn heer.

Een tijdje komt er geen antwoord van de gebarsten kruik, zo heeft hij het nog nooit bekeken. Hij heeft die bloemen wel zien groeien, maar dat zijn meester hem bewust in dienst heeft gehouden en dat hij hem ondanks alle gebreken toch kan gebruiken, dat was nog nooit bij hem opgekomen.

Vertrouwen

Een bakker kreeg boter van een boer en de boer brood van de bakker.

Na een tijdje viel het de bakker op dat de stukken boter van de boer, die drie pond zouden moeten wegen, steeds lichter werden.

Zijn weegschaal gaf hem gelijk en hij klaagde zijn boterleverancier aan bij de rechter.

Uw stukken boter zouden niet het vereiste gewicht hebben, zei de rechter tegen de boer.

Dit stuk zou drie pond moeten wegen, het weegt echter veel minder. Dat is uitgesloten, meneer de rechter, zei de boer, ik heb het elke keer nagewogen.

Misschien kloppen uw gewichten niet, meende de rechter.

Hoezo gewichten, vroeg de boer stomverwonderd.

Ik heb helemaal geen gewichten, die gebruik ik nooit.

Maar waar weegt u dan mee als u geen gewichten heeft, vroeg de rechter.

Heel eenvoudig, zei de boer, ik krijg mijn brood van de bakker en hij krijgt boter van mij.

Een brood weegt drie pond dus leg mijn boter links op de weegschaal en een brood rechts en zo weeg ik dat af.

Verschil in perspectief

Zeven leerlingen maakten met hun meester ergens in het verre Oosten een ochtendwandeling. In het prille zonlicht schitteren de dauwdruppels. Bij een grote dauwdruppel liet de meester halt houden. Hij schaarde de leerlingen zo rondom de druppel dat de zon erop bleef schijnen en vroeg hen toen welke kleur de druppel had. Rood zei de eerste, oranje zei de tweede, geel zei de derde, groen zei de vierde, blauw zei de vijfde, paars zei de zesde en de zevende zei violet. Ze stonden verbaasd over deze verschillen, en aangezien ze er allen zeker van waren dat ze het goed zagen, kregen ze bijna ruzie.

Toen liet de meester hen van plaats wisselen. En heel langzaam drong het tot hen door dat zij ondanks de verschillen van hun waarneming, toch allen de waarheid hadden gesproken.

KERKELIJK JAAR: HERVORMINGSDAG

Hervormingsdag is een herdenkingsdag op 31 oktober in verschillende protestantse kerken. Deze dag staat in het teken van Maarten Luther die op 31 oktober 1517 zijn 95 stellingen tegen situaties in de Rooms-katholieke Kerk heeft gepubliceerd. Uiteindelijk leidde het verzet van Luther tot een breuk met de kerk van Rome. In de 16e eeuw zijn toen de protestantse kerken ontstaan.



Achtergrond

Luther is zijn verzet tegen de Rooms-katholieke Kerk begonnen met het openbaar maken van 95 stellingen tegen de aflaat. Het staat historisch gezien niet vast of hij werkelijk deze stellingen heeft aangeslagen op de deur van de Slotkapel van Wittenberg, Duitsland, zoals vaak wordt gesteld. Wel heeft Luther bedoeld om een gesprek over de aflaat en de verwording in de kerk op gang te brengen. Luther publiceerde zijn stellingen aanvankelijk niet in het Duits (de volkstaal) maar in het Latijn, de taal van de geleerden en de kerk. Als monnik en priester kreeg hij concreet met de gevolgen van de verwording te maken. Daarentegen wilde hij de centrale boodschap van het Evangelie, namelijk de vergeving der zonden door het bloed en offer van Jezus Christus, weer centraal stellen. De theologie van Luther wordt daarom soms wel de theologie van het kruis genoemd. Zijn pogingen werden door Paus Leo X ten enenmale niet onderkend. Het heeft Luther verrast dat zijn stellingen binnen de kortste keren en over een breed front in de samenleving weerklank hebben gevonden.

Aandacht

Op de hervormingsdag wordt veelal aandacht gegeven aan de centrale thema's in de prediking en de reformatie van Luther. Luther wilde de kerk uiteindelijk weer terugbrengen bij de Bijbel, Christus, de genade en het geloof. In de Rooms-katholieke Kerk van zijn dagen waren deze zaken op de achtergrond geraakt. De paus beheerste volledig de kerk. De kerk was in zijn dagen vaak meer instrument voor machtspolitiek, dan middel tot verbreiding van het Evangelie.

Op hervormingsdag wordt in de protestantse kerken veelal gepreekt uit de brieven van Paulus, in het bijzonder de brief van Paulus aan de gemeente van Rome, (de Romeinenbrief), waarin de rechtvaardiging van de goddeloze centraal staat. De rechtvaardiging van de goddeloze vormt het hart van de reformatorische theologie.

Binnen de Evangelisch-Lutherse Kerk wordt de hervormingsdag beschouwd als een van de belangrijkste kerkelijke dagen. De zondag voor 31 oktober (of op de dag zelf, als het op een zondag valt) heet Reformatiezondag. Ook in veel calvinistische kerken wordt aandacht besteed aan hervormingsdag. Soms in een kerkdienst op de dag zelf, maar meestal kort in de dienst op de naastgelegen zondag. Vaak wordt bij de reformatieherdenking Een vaste burcht is onze God, ook bekend als het "Lutherlied", gezongen.

Feestdag

Hervormingsdag is een erkende feestdag in Chili, Slovenië en zes Deelstaten van Duitsland.

Hervormingsdag zal op Bonaire op 30 oktober 2016 herdacht worden in een gezamenlijke eredienst, in de Kerk'i Playa. Bij deze bent U allen van harte uitgenodigd en welkom om deze dienst bij te wonen.

INGEZONDEN: GEROEPEN OM DISCIPEL TE ZIJN

door domi Jonkman

Mattheus 4: 19

“Jezus zei tot hen: ‘Komt achter Mij aan’”

Mattheus 4: 21-22

*“En even verderop zag Jezus nog twee broers en Hij riep hen.
Zij lieten op dat moment alles achter zich en volgden Jezus.”*

Geroepen om discipel te zijn

Discipel zijn is leerling worden,
Zo is de keuze van en voor de mens.
Van jongsafaan moet jeje omgorden
Wil je ooit volwassen worden als mens.

Als baby gaat dit automathisch
Je hecht, je zoekt de veil'ge borst
Je groeit dan zo fantastisch
In 't mensenwereldje als een vorst.

De jaren komen, de jaren gaan
Je moet zelfstandig leren
In een wereld die niet is begaan
Met jouw leven, je laat veel veren.

Je blijft een leerling, je krijgt een baan
Je zoekt je weg en bouwt je leven
Maar veel verdriet geeft jou een traan
En laat je fundamenten beven.

Maar weet je nog hoe je leerling blijft
Door iemand geroepen, die Jezus heet?
Hij wijst de weg, waar jij op blijft
Start met Hem, o leerling, 't jaar ligt gereed.

BELIJDENIS - CATECHESE

door domi Johannes de Roo

Kom Schepper, Heilige Geest daal af.....

Wat blijft je bij in je leven
aan grote momenten.

Die stil zetten en
blijven stil zetten.

Slechts enkele.

Je kunt ze schrijven op je nagel.

Deze:

Ds. is met Harer Majesteits jager
De Friesland (of een andere jager)
op St. Maarten.

Zit in zijn mooie witte uniform aan een tafeltje,
in een bar met uitzicht op een kerkje.

Witte pet op tafeltje.

Onverwacht staat daar Pieter,
van de Molukken.

Bekend van boord,
van de kerkdiensten in het cafetaria.

Ga zitten Pieter.

Zegt alleen maar:

Dominee, ik zou graag belijdenis willen doen.

Na enig oogkontakt, na enige stilte...

Zegt ds. alleen maar:

kom maar drie maanden een keer per week
in mijn hut:

belijdeniskatechesatie.

Goed dominee.

Dag Pieter.

Drie maanden later doet Pieter

Belijdenis van het geloof...

In de Emmakerk Curacao.

Gaat hij staan bij dat grote koor
van stemmen,

versterkt hen en steunt op hen...

zingt:

Ik geloof in Jezus Christus.

Ds. kiest als tekst
voor de verkondiging van Jezus:
Jes. 43: 1
“Ik heb u bij uw naam geroepen,
Gij zijt Mijn.”

Er ligt een GROTE JAGER
Aan uw rede
Ds. zit aan de bar.

CONCERT IN DE *KLEINE KERK*

WANNEER

Zondag 2 oktober 2016
19.00 – 20.30 uur

WAAR

PROTESTANTSE KERK
PLASA WILHELMINA,
KRALENDIJK



IEDEREEN WELKOM!

ORGEL
DWARSFLUIT
SAXOFOON
KUARTA
GITAAR
E.A. INSTRUMENTEN

TOEGANG:

VRIJE GIFT VOOR HET
ONDERHOUD VAN DE
KERK

Suggestie:
minimaal \$ 5 pp.
Kinderen gratis

Met een
hapje en
drankje na

Opbrengst

Onderhoudsfonds
Protestantse kerk
Bonaire



COLOFON

Eindredactie

Désirée Coffie daisycoffie@hotmail.com

Marga Buys marga.buys@gmail.com

Druk

Multi-Post Antilles N.V.

Kaya Industria 2

Bonaire, Caribisch Nederland

Oplage

75 exemplaren

Verspreiding

Digitaal via e-mail en in drukvorm onder gemeentelieden, gasten en vrienden van de kerk

Verschijningsdata 2016

nr.	verschijning	kopij uiterlijk
24	27 november 2016	14 november
25	8 januari 2017	2 januari

Bankgegevens VPGB

Maduro & Curiel's Bank Bonaire

Kaya L.D. Gerharts 1

Bonaire, Caribisch Nederland

SWIFT code: MCBKBQBN

Kerkvoogdij

rekeningnummer 58.100.305

tnv Kerkenraad Verenigde Protestantse Gemeente

Jeugdwerk

rekeningnummer 115.282.504

tnv Protestantse Gemeente Bonaire Jeugdwerk

Diaconie

rekeningnummer 115.224.304

tnv Kerkenraad Protestantse Gemeente Diaconie

Begraafplaats

rekeningnummer 115.402.504

tnv Restauratie Protestantse Begraafplaats

Restauratie kerk

rekeningnummer 115.402.602

tnv Restauratie Protestantse Kerk

Voor specifieke donaties graag even contact opnemen met Sapphira Coffie, quaestor, sapphiracoffie@hotmail.com

