

Leef 58

Best een vreemde titel op de voorkant van de liturgie vind je ook niet Leef 58 wat kan dat toch betekenen?

58 jaar leven misschien gelukkig niet stel je voor dat iedereen 58 wordt dat is toch raar.

Misschien heb je de liturgie al wat doorgebladerd en zag je wat website adressen staan www.leef58.nl www.live58.org

En als je het Bijbelgedeelte van vandaag gezien heb zag je dat we uit Jesaja 58 gaan lezen, dan word de titel boven deze preek wat duidelijker misschien.....leef 58 en Jesaja 58..... leef zoals Jesaja het in hoofdstuk 58 uitlegt. Op de website Live58.org staat een film die ruim een uur duurt, deze film kun je online kijken of downloaden en laat je Jesaja 58 als film zien.

Een klein stukje wil ik vandaag vast met jullie delen. Dit stukje gaat over Ethiopië waar op dat moment al 5 jaar geen regen van betekenis is geweest, wat dat voor gevolgen heeft voor de natuur en de mensen die er wonen hoef ik niet uit te leggen ook wij hebben met droogte te maken op Bonaire en zien uit naar de regen periode.

De film laat ons het leven van een vrouw met vijf kinderen zien die uren moet lopen om hout te zoeken wat ze kan verkopen als brandhout. Ze is zwanger kan daarom moeilijk bukken en ze moet ook nog eens 6 kilometer lopen om haar handel te verkopen.

Kinderen gaan regelmatig met een lege maag naar bed. Een pastor zegt in de film.....en dat trof mij nogal..... mensen worden vaak begraven voor ze echt konden leven, mensen sterven jong! Heel bijzonder als je deze vrouw hoort zeggen dat ze Jezus mocht ontvangen als haar Heer.....

Voor mij is Jesaja 58 al ruim voor ik deze film zag heel belangrijk geworden, door dit hoofdstuk uit de Bijbel en wat Jezus zegt in het nieuwe testament die dit doet aan de minste van mijn broeders doet dit aan mij, voelde ik mij geroepen om vrijwilligers werk te gaan doen in de gevangenis. In een periode van meer dan een jaar kwam dit zo vaak op mijn pad dat ik de telefoon pakte en contact zocht met de gevangenis predikant van de Koepel gevangenis in

Arnhem met als resultaat dat ik daar 5 jaar mocht helpen met de kerkdiensten in de bajes meestal 1 x per maand soms vaker. God roept door zijn woord.

Net als in de vorige preek die ik hier mocht houden heeft Jesaja het weer over godsdienstige mensen die voor zover je het kunt zien netjes en vroom leven maar als je wat beter kijkt zie je dat het vooralschijn..... heiligheid is, er is nog niet zoveel veranderd sinds jesaja 1.

Vandaag wil ik het hier niet zozeer over hebben maar wil ik graag met jullie kijken naar een paar verzen, waarin God beloftes doet naar de mensen die leven zoals Hij het wil. Deze verzen vielen mij op toen ik nadacht over het werk wat ik mocht gaan doen in de gevangenis lees maar mee in vers 8 Dan zal uw licht doorbreken als de dageraad, en uw herstel snel intreden, Uw gerechtigheid zal voor u uitgaan en de heerlijkheid van de heere zal uw achterhoede zijn....

Wow daar staat nogal wat.

Als ik als jij dus doet wat de Heere van ons vraagt dan beloofd Hij ons dus ook nog en niet zomaar een belofte we zullen snel herstellen, beter worden de heerlijkheid van de Heere zal je achterhoede zijn, voor mezelf vertaalde ik dit zo een engel van de Heere zal mijn achterkant beschermen, daar waar ik zelf niets zie is een engel van de Heere die mij beschermt die de boze van ons weg houdt...!

Vers 9 zegt dat als ik roep, als ik bid dat de Heere zal antwoorden! Verwacht je antwoord op je gebed? God wil en zal antwoorden dat ken Hij door zijn woord heen of door een preek of....Hij de Heere God antwoord ons op zijn manier.

Vers 11 zegt ons dat De Heere ons voortdurend zal leiden, God neemt ons bij de hand en helpt ons op weg door moeilijke momenten heen naar mooie momenten toe we zullen zijn als een bron die nooit droog staat, een bron, in het Papiaments vertaald: Fuente en dat is ook de naam van de 24 uren opvang bij Krusada hier kunnen mannen drugsprobleem en of een alcohol verslaving voor 4 weken terecht om een begin te maken met een leven

zonder verslaving. Bij Krusada en ook in de kerk, geloven wij dat ook deze mannen niet zonder hulp moeten blijven. We geloven dat je leven verandert bij Jezus. Dat Hij de bron van leven is, waar water nooit ontbreekt.....Waar je geneest en waar je weer op de been wordt gezet.....

Ondertussen zijn we bij vers 12 en de inhoud van dit vers is voor mij pas jaren later gaan leven het heeft lang geduurd voordat deze belofte mij duidelijk werd, zo zie je maar weer dat de Bijbel blijft inspireren dat Lezen in Gods woord zomaar een andere kijk op een vers kan geven. Wat mij betreft is dit vers het waar deze dienst om draait graag zet ik een dikke streep onder deze zinnen die als je ze voor het eerst leest best wel moeilijk zijn misschien wel onduidelijk. Dat geeft niets we gaan er eens even rustig naar kijken,

En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen; de fundamenten, van generatie op generatie verwoest, zult u herstellen. En u zult genoemd worden: hij die bressen dichtmaakt, hij die paden herstelt, opdat men er weer kan wonen.

Dit vers heb ik in kleine stukjes geknipt om het wat makkelijker te begrijpen.

En wie uit u voortkomen, zullen de verwoeste plaatsen van weleer herbouwen

Als vader dacht ik toen ik dit vers las dat het over mijn kinderen ging, gelukkig kan dat ook maar niet alleen je eigen kinderen, de Nieuwe Bijbel vertaling *Je eigen mensen zullen weer opbouwen wat al eeuwenlang verwoest ligt* Het gaat hier dus om alle.... mensen die naar dit woord luisteren u hier, jullie dus... hier lees ik dat wat de kerk of in naam van de kerk kapot gemaakt is in de voorbijgegangene eeuwen hersteld, ja opgebouwd word door jou....door u..... door mij..... Door degene die naar Gods woord luistert. Is dit geen geweldige belofte? En een belangrijke opdracht....Na een aantal super mooie beloftes voor jou en mij als je leef volgens Jesaja 58 nu een belofte voor de mensen om je heen en wat voor een jij en ik, wij kunnen als protestantse gemeente op

Bonaire het verschil maken, wij als protestantse gemeente op Bonaire kunnen het verschil maken wij als gemeente van Jezus Christus kunnen herstellen wat door de jaren heen kapot gemaakt is. Als we als christenen op Bonaire nog niet leven zoals Jesaja 58 ons leert word het tijd dat we ons omkeren bekeren en gaan lezen zoals Jezus het ons leert in Mattheus 25,

31 Wanneer de Zoon des mensen komen zal in Zijn heerlijkheid en al de heilige engelen met Hem, dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid.

32 En voor Hem zullen al de volken bijeengebracht worden, en Hij zal ze van elkaar scheiden zoals de herder de schapen van de bokken scheidt.

33 En Hij zal de schapen aan Zijn rechterhand zetten, maar de bokken aan Zijn linkerhand.

34 Dan zal de Koning zeggen tegen hen die aan Zijn rechterhand zijn: Kom, gezegenden van Mijn Vader, beërf het Koninkrijk dat voor u bestemd is vanaf de grondlegging van de wereld.

35 Want Ik had honger en u hebt Mij te eten gegeven; Ik had dorst en u hebt Mij te drinken gegeven; Ik was een vreemdeling en u hebt Mij gastvrij onthaald.

36 Ik was naakt en u hebt Mij gekleed; Ik ben ziek geweest en u hebt Mij bezocht; Ik was in de gevangenis en u bent bij Mij gekomen.

37 Dan zullen de rechtvaardigen Hem antwoorden: Heere, wanneer hebben wij U hongerig gezien en te eten gegeven? Of dorstig en te drinken gegeven?

38 Wanneer hebben wij U als een vreemdeling gezien en gastvrij onthaald, of naakt en hebben U gekleed?

39 Wanneer hebben wij U ziek gezien of in de gevangenis en zijn bij U gekomen?

40 En de Koning zal hun antwoorden: Voorwaar, Ik zeg u: voor zover u dit voor een van deze geringste broeders van Mij gedaan hebt, hebt u dat voor Mij gedaan.

Als we dit doen zoals Jezus ons leert dan is er bestaansrecht voor de kerk ook al heeft de kerk veel fout gedaan dan zullen we als kerk groeien ook op Bonaire zeker weten want God beloofd het laten we als gemeente hier mee aan de slag gaan thuis op je werk

op school of hier in de kerk , verandering op Bonaire laten we daar mee aan de slag gaan laten we als christelijke gemeente als christenen op Bonaire maar eens voorop gaan lopen zodat de mensen kunnen zien wat er gebeurd, help jij mee met het herstellen van de fundamenten.... Denk aan gezinnen aan gebroken gezinnen het gezin is het fundament van onze samenleving.....

Met het vullen van de gaten....Neem de tijd om fouten die gemaakt zijn in het verleden uit te spreken , maak het goed met die ander..... vul het gat.....

Met het vlak maken van de paden.... Zorg dat je een ander niet in de weg staat om tot Jezus te komen.... Nee wees een lamp voor hun voet en een licht op hun pad.....

Kom mee en met Gods hulp worden mensen verandert..... kunnen we dat?

Ja ik herhaal met kracht JA.

ku Dios ke..... zo de Heere dat wil....

Halleluja... aan God de Hersteller... komt alle eer toe...

Amen.